

Anders de la Motte

[geim]

Henrik HP Pettersson kommer en dag över en mobiltelefon som märkligt nog verkar veta det mesta om honom. Via den blir han inbjuden att spela med i ett "realityspel". Efter det att han klarat inträdesprovet erbjuds han en rad olika spännande uppdrag som alla filmas via mobiltelefonen.

1. Wanna play a game?

Henrik HP Pettersson kommer en dag över en mobiltelefon som märkligt nog verkar veta det mesta om honom. Via den blir han inbjuden att spela med i ett "realityspel". Efter det att han klarat inträdesprovet erbjuds han en rad olika spännande uppdrag som alla filmas via mobiltelefonen.

Han är i trettioårsåldern.

HP bjuds åter in i spelet och får ta del av Spelregler, som att han inte får tala med någon utomstående om Spelet och att det är SpellEdaren som styr spelet.
(Regler för Säkerhetspolisen?)

Det blir nya utmaningar. Han blir het av att veta att det är många andra som kan följa vad han gör och poängsätta hans insatser. Och det fanns höga prissummor.

Följ den vita kaninen! I Alice i Underlandet. In i ett stort NK- varuhus. Där han få all belysning att slockna och den stora utomhusklockan att stanna. Det var bara "så fucking jävla maxat!"

Beskrivning av Henrik Pettersson (68-69)

Han skruvar loss hjulbultarna på en Ferrari som tillhör en sleazy advokat.

(Some **sleazy** defense attorney.

En sliskig försvarsadvokat.)

Han hämtar en skrämsel granat som får kungens och Greklands president att falla i livsfarligt sken.

"En kraftig explosion som tillsammans med ett bländande ljussken skapade totalt kaos i kortegen".

Till sin stora besvikelse få han sedan bara små skituppdrag.

Han får en uppgift att kasta en stor sten från en viadukt på en poliskortege med statsministern. I en av bilarna sitter livvakterna, i den första sitter. Stenen ligger i hans egen gymmapåse märkt med hans namn!

Polisen griper honom. Han får stryk och förhörs. av Bolin. Han är envis men allt går sönder då han hör att Rebecca Normén skadats. Hon är ju hans syster! Han ringer henne. Hon tar sig an sin struliga bror. Hon uppmanar honom att berätta allt om spelet.

Rebecca Normén ringer runt till arresterna men ingen känner till att någon Henrik Pettersson gripits. Tvärtom jagas han av många.

Rebecca Normén berättar för sin psykolog Anderberg om sin och hennes lillebrors uppväxt. Mycket är påhittat för att göra psykologen nöjd.

Rebecca Norén åker hem till bror. Han har kraftig bakfylla efter droger och annat skit.

Det är inte polisen som gripit honom utan det är spelmästarens folk. Bolin är bara polis på låtsas.

Henrik Pettersson släpps men får ett mobilmeddelande om att han uteslutits ur Spelet med omedelbar verkan. Henrik blir plötsligt rädd för att "Spelledaren" är ute just efter hans syster.

Henrik påminner sin syster Rebecca om vad som hände för 13 år sedan, då han tog på sig skulden. Rebecca försöker få kontakt med Nilla (Pernilla). Rebeccas före detta svägerska??

Henrik vaknar av att någon satt fyr på plastmattan innanför brevkastet.

Han känner att han måste ta reda på vem som ligger bakom Spelet. Frågar sin vän, nördn Menge.

Då får Menge en egen påhälsning i butiken under natten. Menge vågar inte längre låta Henrik kinea hon sig och hans familj. Henrik får flytta till en mosters kolonistuga i Tanto.

Menge lyckas efter några dagar få kontakt med en person, en el-allergiker som bor ute på vischan.

Henrik tar sig dit. Träffar Erman, en nördidiot, tänker han. Men en nörd som vet allt om Spelet, om Henriks roll och om hur grundlurad Henrik blivit.

Allt är ett spel, det finns inga människor som sitter och hejar på Henrik och ger honom beröm för hur våghalsig han är. Allt går ut på ett Internationellt spel, en Gambling, där spelare satsar stora summor på vem som ska klara sig till finalen eller bara lyckas lösa en specifik uppgift. Vem uppgifterna i sig kan också vara vinstgivande för Spelaren.

"De bettar på mig som på travet" säger Henrik förvånad. Just, det, ett avancerat spelupplägg. En pyramid med Myrorna i botten. Myrorna finns överallt. De hjälper till att vaska fram Spelare. Spelarna finns i mitten av Pyramiden. Sedan Spelledaren. Högst upp finns "Kretsen".

Uppdragsgivarna använder sig av Spelarna för att få illegala saker gjorda. Top-Secret.

Det funkar som vilket annat missbruk som helst. Det var Erman som installerade "serverfarmen" i Kista. Det finns totalt fem i hela världen. När han var klar sparkades han direkt. Han skulle vilja hämnas. Men då måste någon ta sig in i farmen i Kista. Rent fysiskt alltså. Erman vill att Henrik ska försöka. Henrik får de uppgifter han behöver. Samtidigt får Erman klart för sig att ett litet "reklamflygplan" kretsar ovanför. Han blir jätteskrämd. Särskilt när Henrik erkänner att han googlat Ermans adress. Erman springer in i huset och Henrik flyr. Han springer för att nå vägen. Flygplanet kommer efter honom dyker ner och Henrik klarar sig genom att kasta sig raklång på marken. Men det återkommer samtidigt som han når landsvägen. snubblar och krockar med en buss. Han blir lindrigt skadad och hjälps in i bussen av en hjälpsam chaufför.

Han tar sig hem och undrar vad i helvete det är som hänt?

Slår på TVn och får se hur Ermans hus har brunnit ner.

Bli sjuk och spyr. Det blir Menge-Farouk som räddar honom.

Bli medveten om att några personer medvetet letade upp människor som var lätta att manipulera och tryckte på deras knappar för att se hur långt de var beredda att gå.

(200)

Han vill söka på internet. Väljer en Anonymitetstjänst. Servern ska finnas på Torshamnsgatan 142.

Han blir mer och mer paranoid. Anar att alltfler ouppklarade brott beror på Spelet. Tänk om spelet pågick redan i februari 1986, då Olof Palme mördades. Och hur var det med Kennedymorden och Estonia. Elfte september.

Samtidigt som han kastade bomben mot kungens transport och som fick alla polisresurser att sättas in i Kungsträdgården snodde någon en hel långträdare med Viagra från ett företag ute i Västerort.

Henrik känner sig som en förödmjukat lockbete.

Rebecca Norén åker hem till sin brors lägenhet bara för att finna den tom och brandskadad. Åker till Manges butik som också tyck ta utsatts för attack. Mange är mycket försiktig.

Men tvingar honom att prata och berätta att Henrik bor i moster Berits kolonistuga.

När hon kommer dit är hon nära att bli överkörd av en vit van som rivstartade. Inne i stugan som är tom anar hon oråd och hittar snart en bomb i en pinnsoffa.

s 230

Här får vi reda på hur det vara för Rebecca Norén att leva med Dag. Hur han plågade och retade Rebeccas bror Henke. Det blir bråk och Dag är nära att döda Henke. De är på balkongen. Rebecca kastar sig över Dag som hamnar över balkongräcket och faller ner på marken. Själv kände Rebecca glädje över att äntligen bli fri.

När polisen kommer är det Henke som tar på sig skulden.

Henke tar sig hem till sin syster Rebecca. Han är helt slut men lite sömn, dusch, klädbyte och mat får honom att må bättre. Rebecca känner djupt för sin bror och vill gärna hjälpa honom på alla sätt. "Räddningspatrullen till undsättning". (243) Men hon har svårt för att ta till sig alla hans paranoidea föreställningar. Han säger att han vill lämna Sverige, kanske Thailand, och behöver ett startkapital. 26 000 kr får han.

Eller kanske försöker han ta sig in i serverfarmen på Kista. Kanske är anfall enda möjligheten att överleva. Det är svårt. Hans plan är att ta sig in i huset, helst oupptäckt. Lura ut vad som är på gång, vilka som fortfarande spelar och vad som är End Game. Försöka komma över nummerkontot med alla pengarna.

Han får ta hjälp av Mange och dennes hjälpsamma hackarkompisar.

Efter ett tag får Mange fram en "broder", Rehyman, lite autistisk men ett ess på att gå förbi säkerhetshinder.

Rebecca går igenom deras gemensamma bostadsrättslägenhet. Städar upp, samlar ihop och kastar. Henrik ska ju emigrera för att överleva och klara sig från sekten.

Hon tittar i gamla fotoalbum och minns.

Hon går igenom hans och sitt eget liv. Man hade aldrig tråkigt i hans sällskap.

Hon förknippar fortfarande doften av böcker med trygghet. Deras pappa skrev sina memoarer som ingen ville ge ut. Sedan han dött hade familjen eldat upp allt utan att läsa en rad.

Rebecca var pappas flicka. Kanske var det därför hon blev kär i Dag. En yngre variant av pappa. Hon skaffade sig en ny auktoritetsfigur att foga sig efter.

Så ringer Micke, hennes knullkompis, och vill träffas på Sturekatten, vill göra slut? Och så är det tvärtom. Han vill träffas oftare!

Värre är det med Nilla, Dags syster, som hela tiden är efter henne med anonyma telefonsamtal och klisterlappar på hennes klädsåk på arbetet.

Henrik blir förtvivlad när han träffar Rehyman. Hur ska denne idiot kunna hjälpa honom. Men han får snabbt ändra mening. Rehyman kan hindra övervaknings kamerorna med några från att upptäcka dem, lura fingeravtrycksavläsaren liksom irisavläsaren.

De kommer in i ett helt tomt rum och sedan i ett litet fönsterlöst rum med en enda arbetsplats med en dator och två skärmar. Nu gällde att logga in med hjälp av några av de koder som Erman gett honom. På andra försöker gick det.

En interaktiv världskarta dyker upp. Man kunde se var spelet var igång och var det saknades aktivitet. Han klickar på Norden och en lista dyker upp. Nr 58 ligger i topp. Bild och namn dyker upp, Hasselqvist med lägenhet vid Hornstull. Han får upp en videosnutt som visar Hasselqvist på samma bro som han själv stått på.

Ett annat klipp visar hur han hämtar ut en polisbil hos en bilfirma, nr 1710.

Sedan letar Henrik efter numret till det centrala bankkontot. När han hittar det har han ingen penna. Han försöker memorera de 10 siffrorna samtidigt som Rehyman varnar honom om att vakten är på ingång. De kastar sig in genom dörren till serverrummet samtidigt som väktaren låser upp dörren. De klarar sig och när väktaren gått lyckas de båda ta sig ut igen.

Henrik som sett en bild på sin syster i ett av Hasselqvist klipp rusar genast hem till henne. Hon vaknar och vet ingenting. Men har fått nyckeln till de förråd där hon magasinerat hans grejor.

Tårgassprej och en biljardboll i en strumpa.

Sedan iväg på Getens moppe för att skugga Hasselqvist. Denne hämtar polisbuss 1710 och Henrik följer efter. Han tankar och väntar länge på macken. Sedan kör han mot E4an, passerar lätt de blinkande röda avspärningsljusen. En polisbil släpps igenom. Åker nerför avfarten från E4an. Stannar där.

Henrik kör genom skogen för att komma till plats. Han ser Hasselqvist sitta bakom ratten och stirra på en mobiltelefon. Henrik rusar dit sliter upp framdörren och sprejar Hasselqvist med tårgas. Drar ut honom ur bilen. Han heter Kent, det är alltså inte Micke. Kent har bara fotograferat Rebecca och Micke en gång, "ett skitenkelt upp...". Han säger att hans uppdrag nu var att hämta ut bilen och parkera den här. Henke säger att han sticka.

Sedan ringer 58:ans mobiltelefon. Henke tar den det är Spelledaren som talar. Han vet att han talar med HP. Spelledaren säger att hans uppdrag är värt 25000 poäng, alltså värt drygt 150 000 kronor. Han ska få dynamiten i bilens bagageutrymme att explodera sedan han placerat polisbilen så nära motorvägens körbana som möjligt. Han ska plugga in telefonen i den kabel han hittar bredvid dynamiten. Den ska sprängas via fjärrkontroll men första ska HP få chans att sätta sig i säkerhet.

HP är lockad av uppdraget men står emot. Han kopplar in sin egen mobiltelefon och kör i väg åt ett annat håll. Åter uppför avfarten. Spelledaren telefon ringer. Om han pluggat in den i dynamiten hade han själv varit död nu.

Han kör till Torshamnsgatan 142, kör rakt igenom både bommen och gallret som skyddar garageinfarten. Han ställer bilen i garaget som ligger i källaren, hittar en nödutgång och springer ut i säkerhet. Där ringer han sin egen inkopplade telefon och sedan slår tryckvågen omkull honom. Polisbilarna som följt honom på behörigt avstånd står skyddade utanför.

Stort uppdrag för Livvakterna, Vahtola ger order. USAs utrikesminister kommer. Rebecca och Wikström leder kortegen i första bilen. Hon tänker på vad Henrik babblat om, en stulen polisbil med nr 1710. Hon kollar med Mulle på Norrmalm. 1710an är på verkstad säger han.

Rebecca ser på långt håll en polisbil med nosen snett i deras riktning. I kikaren ser hon numret 1710 och skriker i mikrofonen "Stoppa alla bilar!". Hot framåt, backa och vänd! Hon räddar livet på alla.

Livvaktgruppen hade avvärjt ett attentat med potentiellt katastrofala följder. "Terroristen" antas ligga begravd under en kontorskåp i Kista,

Fyra dagar senare får Rebecca ett paket i brevinkastet. Det är från Henke, poststämplat i Frankfurt. Det innehåller sex rostbruna bultar. Hjärtskärande, befriande och länge grät hon. Det var inte hon som dödade dag. Hennes bror Henrik "tog på sig skulden" därför att det just var han som var ansvarig. Han hade lossat bultarna till balkongräcket. Kitt på skrivbordet ligger en röd tuschpenna och bredvid den en bunt vita post-it-lappar med myndighetens logotyp. Ett hade färjat av sig, "förtjänar det" kunde hon urskilja. En välbekant handstil. Hon kastar allt genom fönstret. Fri känner hon sig.

Fri känner sig också Henke. Han känner sig stor. Han har avvärjt en stor katastrof och räddat många människors liv. I sin nya roll som Nick Orton ska han snart ta sig till Thailand.

Bara surt att han inte minns kontonumret till rikedomerna.
Han tar sig till ett av internetcaféerna och kontaktar Mange - Farouk.

Han har en hälsning från Rehyman. Det är kontosiffrorna! Som denne autistiske person naturligtvis lätt memorerade. 397 461 212 035

Sedan skickar Henke en liten farvålshälsning och ett par mejl till kvällstidningarna. Farouk hade satt upp HPs laptop så att den oavsett adress omärkligt rotade alla utgående mejl till en av hans egna anonyma e-postlådor. Han läser igenom de senaste mejlen som HP skickat. Farouk deletar dem. De kommer alltså aldrig fram till de avsedda mottagarna. Farouk stoppar på sig sin mobiltelefon och lämnar butiken. Hans fru Betul väntar hemma med mat.

En blank modell i borstat stål. På dess topp blinkar en röd liten lampa.

Slut 336

Polisinspektör Rebecca Normén, 34 år, (28-29) personalskyddscoordinator. Hon blir angripen men löser problemet bra och blir befordrad av kommissarie Runeberg. Alfa behöver rekrytera inför EU-ordförandeskapet. Först en tur till doktor Anderberg, psykiatern.

Rosenbad, integrationsministern,
Chauffören Bengt, Lessmark - väktaren utanför Rosenbad?

Hon får en ny uniform. Kastar den blodiga.

Vahtola är chef för de sex livvakterna.

Hon tänker på hur hon hade kunnat rädda hans liv, men lät honom dö. Lät honom krossas mot marken. Mannen hon älskat.

Hon får lappar som skyller henne för att vara "din mördande lilla hora". Så kallade Dags syster Nilla henne vid begravningen av Dag. Dag som varit en "kvinnomisshandlare, våldtäktsman och förtryckare". Rebeccas lillebror Henke hade tagit på sig brottet. Nilla hade varit civilanställd vid Södertäljepolisen.