

Medlemsmöte oktober 2016

Ordförande Monica Rosenqvist hälsar välkomna, presenterar kvällens program, först ska vi äta och sedan blir det föredrag. Hon presenterar nästa medlemsmöte som blir den 15 december kl 18.30 i Immanuelskyrkan. Program: Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor kl 19.00. Ingrid Johansson berättar om "Gamla svenska mattraditioner inför julen" och har med sig smakprov på Skållat bröd och Släbosnus.

Margaretha Blennhede informerar om nästa års resor.

Resa till Stettin med sevärdheter som mikrobryggeri, museum och marknad. Usedom och Peenemünde kan besökas antingen på nervägen eller på återvägen. Peenemünde är en ort på ön Usedom i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland. Två övernattningar. Förslag till datum: 25-28 maj (torsdag-söndag).

Vidare om Lüneburger Heide hösten 2017

Resa till Lüneburg, med många sevärdheter, i augusti-september, när ljungheden blommar. Förslag till tidpunkt: vecka 35-36 (28/8-10/9). Avstickare till Mölln på nervägen eller hemvägen. Mölln är en stad i det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein som har ungefär 18 500 invånare. Enligt legenden dog Till Eulenspiegel 1350 antingen i Mölln eller i Lüneburg. Två övernattningar.

Föredraget

Arkeologen och författaren Bert Åkesson berättar om Victoria Benedictsson som person och författare.

Enormt med material finns på hemsidan <http://victoriabenedictsson.se/> för de som vill grotta ner sig i hennes liv och hennes böcker.

Det är hennes liv som är i centrum för föredraget inte hennes böcker som mer mediokra.

Hon skrev brev oupphörligen under hela sitt liv. De var öppna och avslöjade mycket både om henne själv och hennes närmast.

Thure och Helena Bruzelius hette hennes föräldrar, de var lantbrukare och bodde i Domme utanför Alstad i Trelleborg.

1850 föddes Victoria. 1851 dör hennes storebror.

Förhållandet mellan föräldrarna var strikt kärlekslöst. Victoria lärde sig tidigt att det krävdes prestationer för att få kärlek. Den var inte villkorslös. Detta kom att präga hela hennes liv. Ständigt på jakt efter nya prestationer.

Victoria var tidigt intresserad av konststudier, och tog tjänst som guvernant för att tjäna pengar för att åka till Stockholm och utbilda sig till konstnär. Hennes far, som först godkände detta, ändrade sig dock senare och sade nej.

För att komma bort från sina föräldrars inflytande gifte hon sig som 21-åring med postmästaren i Hörby Christian Benedictsson som var 49 år och änkling med fem barn från det tidigare äktenskapet. De fick två egna döttrar varav en dog i späda ålder. 1882 insjuknade Victoria Benedictsson i en bensjukdom och blev sängliggande.

Vid denna tid blev hon vän med den elva år yngre Axel Lundegård, Hörbyprästens son. Som denne och många andra svenska författare under 1880-talet sökte hon sig till Köpenhamn, där hon uppmärksammades av den danske litteraturkritikern Georg Brandes.

Hon skriver sin bok "Marianne" som får blandad kritik och helt avfärdas av Georg Brandes bror

Edvard. Detta tar hårt på henne, hennes prestationer räcker inte till för att få kärlek. Hon går in i väggen, blir utbränd, är "intill döden trött", skriver hon.

Hon begick självmord natten mellan den 21 och 22 juli 1888 på hotell Leopold i Köpenhamn.

Hon ligger begravd på Vestre Kirkegård i Köpenhamn i Danmark, under namnet Ernst Ahlgren.