

Teneriffa, dag ett, 22 december, 2017

Kom iväg bra. Jag körde Lena och bagaget till Trelleborg C, där hon laddade Jojo-kortet och köpte tidningar i Pressbyrån. Jag körde bilen tillbaka hem till Wemmenhögsgatan och promenerade sedan till tågstationen. I Hyllie skulle vi sedan ta Öresundståget till Kastrup. Jag hade stora problem att hitta rätt tåg men klarade av det så att vi med några minuters marginal kom med tåget. På Kastrup finns automatisk incheckning numera. Det klarade vi av med viss möda men då upptäckte Lena att hon förlagt sitt pass. Vi gissade på automatincheckningen och riktigt nog: en väntade kvinna hade uppmärksammat att en vakt tagit hand om passet och lämnat det i receptionen. Och så var det faktiskt. Nu började jag tro att vi kanske trots allt kommer i väg till Teneriffa.

På planet åt vi våra medhavda smörgåsar, köpte öl, och jag läste Björn Hellbergs senaste bok "De hatiska", och snart – efter drygt fem timmar i luften landade vi. Ingen tullkontroll alls och inga pass behövde vi visa upp!

Guiden Ingela Dahlby var på plats och tog emot oss 19 resenärer från Sverige.

Men nu dök det upp problem – ingen transfer buss fanns på plats. Ingela jobbade frenetiskt och lyckades efter många om och men väcka en sömning chaufför. Inemot två timmars extra väntetid mitt i natten. Halv fem på morgonen, svensk tid kom vi fram till Hotel Canarife. Som plåster på såren stod en extra "frukost" och väntade på oss.

Det samlade gänget

Från vänster till höger Ulla Richt, Benny Roos, Bela Karolji, Terezija Karolji, Kurt Erik Jönsson, Jersey Brandt, Stina Mörrby, Ingela Dahlby (guide), Göran Kjellerstedt, Edith Roos, Monica Kjellerstedt, Helge Håkansson, Jette Andersson, Christer Andersson, Michaela Urlui, Barbro Pettersson, Ralf Kock och Lena Welinder.

Saknas på bilden Karin Palm Helges fru, samt Bertil Tomelius, fotograf och Lenas make.