

Tre söner gick till flyget

Alla tre pojkarna i familjen Hallman är flygintresserade. Olle, den yngste, är aspirant på flygkrigsskolan. Men lärarna är stränga, och Olle och hans vän Erik är allvarligt oroliga för att de inte skall klara av flygskolan.

Mellanbrodern, Åke, har redan hunnit bli korpral vid flyget och tillhör Såtenäs flygflottilj. Åke tar både sitt yrke och sitt privatliv litet lätt. Han tycker om att roa sig och är inte så allvarlig som sina båda bröder.

En av Olles flyglärare på Ljungbyhed är äldste brodern, Per. Under en övning roar denne sig med busflygning tätt intill ett tåg. Plötsligt upptäcker han att en stenbumling rasat ner på banvallen en bit längre fram. Han flyger nu dubbelt djärvt för att varna tågpersonalen.

En flicka på tåget ser hans manöver, förstår att något måste vara på tok och drar i nödbromsen. Per har visserligen räddat tåget, men busflygning är i alla fall ett disciplinbrott, och han tvingas ta avsked.

En tid senare är Per på Stadshotellet i Vänersborg och dansar. Han bjuder upp en flicka, ovetande om att det var hon som drog i nödbromsen. Plötsligt blir de fotograferade av en tidningsman, som har känt igen flickan och vill få en pikant bild av de två huvudpersonerna i tågolyckan som inte blev av. Förbittrad går Per därifrån när han förstått sammanhanget.

Efter avskedet från flyget tar Per anställning som provflygare i Svenska Aeroplanaktiebolaget (SAAB). Där stöter han på nytt samman med flickan från tåget. Hon heter Britta Bremer. Återseendet blir inte särskilt hjärtligt.

Men en dag då Per är uppe i en mycket riskabel provflygning märker Britta att han i alla fall inte är henne likgiltig. Med hjärtat i halsgropen följer hon den livsfarliga flygningen från radiotelegrafistens rum, och då han slutligen landar välbehållen rusar hon emot honom.

Inom kort är de förlovade, och Per tar med Britta till sitt föräldrahem för att introducera henne i familjen. Olle har samtidigt permission från Ljungbyhed, och det hela är riktigt idylliskt.

Plötsligt kommer ett meddelande om att Åke har försvunnit under en navigeringsflygning. Hela flottiljen söker honom, och även Per och Olle ger sig hastigt av hemifrån för att delta i efterspaningarna.

Det blir tre fruktansvärda dagar för pojkarnas föräldrar innan budskapet kommer, att Åke återfunnits oskadd. Det är bröderna som hittat honom. Åke

hade gått upp trots varning för dåligt väder och blivit tvungen att nödlanda i ödemarken.

Bröderna återvänder till Såtenäs. Det är fråga om att Åke skall få avsked för att ha trotsat väderleksvarningen, men chefen nöjer sig med att ge honom en tillrättavisning.

Så är allt lyckligt överståndet och flygarbröderna är färdiga för nya bravader.