

Torsdagen den 15 maj reste 43 glada deltagare i Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg till Sagovägen och Hameln. Under resans gång fick vi information av Margaretha Blennhede om bröderna Grimm och deras arbete med att samla in folksagor, men även lite om deras vetenskapliga arbeten, men vi fick också höra sagan om stadsmusikanterna i Bremen.

Väl framme i Hameln fanns det lite tid för egna upptäckter av stan innan vi samlades för en gemensam middag.

Fredagsmorgonen inleddes med en guidad tur i Hameln där vi fick veta mycket om stadens historia, de många vackra byggnaderna, flera av dem i s.k. Weserrenässans och naturligtvis sagan om råttfångaren från Hameln. Efter lunchen begav vi oss till Bodenwerder, vars mest kända innevånare genom tiderna är baronen von Münchhausen. På Münchhausenmuseet berättade vår guide om baronen och hans äventyrliga liv. Vi hann också med att dricka lite eftermiddagskaffe med något läckert bakverk till.

På lördagsmorgonen åkte vi till den lilla staden Bad Karlshafen varifrån vi skulle åka båt på floden Weser. Franska hugenotter gav staden namnet Bad Karlshafen efter lantgreven Karl av Hessen-Kassel som gav de förföljda protestanterna en fristad. Sedan vidtog ett par timmars flodfärd genom det vackra försommarlandskapet upp till staden Höxter, som är en mycket gammal stad. Några kilometer utanför staden ligger klostret och slottet Corvey, vars kyrka är från början av 800-talet. En av de mest kända munkarna som var verksam där var Ansgar, som skickades som missionär till Svearnas rike för att kristna dem. En annan intressant person som är begravd vid kyrkan är professorn Hoffman-von Fallersleben som skrivit texten till Tysklands nationalsång.

Efter besöket i Corvey satte vi kurs mot den lilla orten Polle, där vi kunde beundra Askungen borg. De som var riktigt spänstiga kunde ta sig upp för alla trapporna och ända upp i tornet på borgen. Nöjda med dagens intryck smakade middagen mycket bra.

Söndag morgon startade vi vår återresa till Trelleborg. Under färden berättades det både historier och en liten saga om haren och igelkotten som skulle springa ikapp och så var det en frågetävling om det vi hade upplevt under de här dagarna. Glada och nöjda med alla upplevelser steg vi av bussen vid Övre. Också hade vi tur med vädret!