

Johan Theorin Sankta Psyko

2011

Del 1: Rutiner 11-202

Jan Hauger ska börja ett nytt jobb på förskolan Gläntan. Träffar chefsöverläkare Patrik Högsmed. För Sankta Patricias rättspsykiatriska regionklinik. Högsmed tror att det är bra för de intagna att få umgås med sina barn.

Jan har något han inte vill ska komma fram. Något som hände med ett barn på ett tidigare jobb. För nio år sedan på Lodjuret. En ung pojke med blonda, ljusa lockar, William Halevi, son till Roland och Emma Halevi. Jan var ung då, bara 20 år.

Jan hittar under sina långa promenader en gammal bunker gömd i skogen. Han städer upp den. Han tänker på William, som ser äventyrsfull ut.

Han tar dit en madrass, filter och kuddar, och en massa leksaker. Han är noga med att ingenting ska avslöja varifrån allt kommer.

Sedan föreslår han en gemensam utflykt för båda avdelningarna så att också William Halevi får vara med. De leker kurragömma, barnen går till platser som Jan visar. William visar han vägen till bunkern (116)

Jan går till bunkern. Hör någon andas därinne. Jan stänger plåtdörren. Går därifrån. Alla barnen går hem. Ingen märker att William saknas. Inne förrän Sigrid och han varit åter en halvtimme blir Sigrid orolig. Williams pappa är där för att hämta honom.

Polisen tillkallas och ger sig ut för att leta. Jan är en av dem som letar. Han ljuger om vilken riktning William har gått.

Fyra timmar senare går Jan tillbaka till bunkern. Han öppnar. William sover. Jan lägger sig bakom honom en stund. William har det bra. Så bra hade inte Jan det den gången han var inspärrad.

Jan sover länge. Men inget har hänt William sover fortfarande.

Han skriver ett brev till Williams föräldrar. Bifogar Williams mössa.

Några timmar senare går Jan tillbaka till bunkern. Han har bestämt sig för att släppa ut William. Men nu är William borta. Han ha grävt ett hål i jordtaket och tagit sig ut. Jan letar förtvivlat efter William tills han träffar på en man som har William i sin hand. Mannen heter Olsson. Jan ringer polisen.

Ivan Rössel lär sitta där.

Personalreglerna är stränga (29) särskilt vad gäller besök på sjukhusets vårdavdelningar.

Jan älskar Alice Rami och hennes musik. Hon sitter inspärrad på mentalsjukhus.

Marie-Louise är föreståndare på Gläntan. 60 år. Tre yngre kolleger: Lilian, sorg i ögonen, pratar mycket, Hanna, vackra blå ögon, mest tyst. En man, Andreas.

Jan skriver dagbok i hemlighet och en serie om den Skygge.

Jan skaffar sig en lägenhet i andra hand i Valla.

Vid regelbundna tider är det dags för överlämning av barnen till sina föräldrar på sjukhuset. Barnen placeras i hissen och "skjuts upp".

Lilian vill träffa Jan på "Bills Bar". Han ska inte behöva känna sig ensam.

Jan använder sig av hyreshusets gemensamma tvättstuga. Träffar en gammal granne med vitt skägg. Han känner sig ensam.

Han passerar Bills Bar och går in. Minns Lilians ord om att där brukar vara folk från Sankta Patricia där. Plötsligt träffar han Lilian från Gläntan.

Vallas stora nattklubb är Medina Place. Lilian säger att en dag på Sankta Psycho kostar skattebetalarna 4000 kr.

Jan berättar för Hanna om barnet som kom bort på Lodjuret??

Josefin vill att Jan ska läsa boken "Djurskaparen". Hon heter Maria Blanker. Hon bor på en liten ö med en fyr som aldrig lyser. Varje kväll hörs tunga steg i trappan till fyren. Maria Blanker är skapare av "skyddsdjur".

Zylizylon bor i fyren. Han är ett monster

Zylizylon ska också vara en medicin, men den hittar jag inte. "Båda är ångestdämpande droger"! Taminal:AMINAL® (tamsulosin hydrochloride) capsules are indicated for the treatment of the signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH). Prostata förstoring.

Maria Blanker är Ramis mormor! Eller så är det en psudonym för Alice Rami själv.

Jan hittar fler häften med tecknade bilder. Handgjorda. Han fyller i linjerna och färglägger dem. De heter Prinsessans hundra händer, Häxsjukan och Viveca i stenhuset. (Inget finns!)

Det är flickan Josefin som lagt de tecknade häftena bland barnböckerna. Hon säger att det är hennes mamma som hon träffar på psyket. Hon vill att Jan ska åka med i hissen och sedan att han ska stanna med henne men det får han inte.

Tre barn är nattbarn. Leo, Matilda och Mira. En kväll är Jan ensam med barnen. När de sover öppnar han dörren till källaren med magnetkortet och tar sig till hissen. Funderar länge på om han ska våga ta hissen upp till mentalsjukhuset. Men ansvaret för barnen tar över.

Han skaffar elektroniska Babywatchers som han kan ha med sig på sina nattliga utflykter. Som trådlöst lyssnar i barnens sovrum.

På väg ut hör han att någon skriker "Mamma!" och han skyndar sig tillbaka.

Jan träffar en medlem i Bohemos som brukar spela på Bills Bar. Han heter Lars Rettig och frågar om Jan vill hjälpa de intagna på Sankta Psyko att må bättre. Det handlar om att smuggla in brev.

Övriga i bandet är Carl, Anders och Rasmus.

Jan får reda på att det inte finns någon Alice Rami på sjukhuset men väl en Maria Blanker, hon med de tecknade böckerna. (<http://twitter.com/Patselb>)

Jan tar hissen upp till rummet där de intagna träffar sina barn. Han lägger breven under en sittdyna. Nästa gång han får brev tar han loss tejpens och öppnar det stora ytterkuvertet. Han skriver ett eget brev till Maria Blanker. Avsändare Jan Larsson och sin gamla adress. "Kära ekorre vill du ta dig över stängslet?" Han får ett svar med utgående post: "Ekorren vill klättra över stängslet".

Nästa gång hittar han en påse med brev som ska postas. Han öppnar den.

Bangen

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Där hamnade Jan som barn sedan han försökt ta livet av sig. Han magpumpas på sjukhuset.

Han hör gitarrspel från rummet bredvid. Han upptäcker att han är inspärрад.

Han träffar en ung kvinna, hon heter Rami. Hon har hittat en gitarr i ett förråd. Där finns också en trumma. De spelar tillsammans.

Jan får ett telefonsamtal. Gänget vill att han ska dö. Om han skvallrar ska de döda honom. Han blir så rädd att han kissar på sig.

Psykologen pratar med Jan om hans självmordsförsök. Han svalde 15 sömntabletter, skar sig i handlederna med rakblad och hoppade i dammen.

Rami ordnar konsert med henne och Jan. Den slutar med att han får en kyss och att det blir slagsmål mellan Rami och psykologen "psykobablaren".

Psykobablaren heter Emma Halevi och mor till William.

Jan berättar för Rami om sitt självmordsförsök sedan han länge blivit mobbad av "De fyras gäng". Han blir instängd i en bastu sedan han bränts med cigaretter.

Rami för förgäves rymma från Bangen. Jan upptäcker att han älskar henne men vågar inte säga det.

Rami och Jan flyr via ett vädringsfönster i köket. När Rami är ute tvekar Jan. Han springer tillbaka och bankar på dörren till rummet där personalen sover. Sedan hoppar han ut. De tar sig över stängslet och springer ut i friheten.

Snart är jakten på gång. Jan jagar i fatt Rami. Han lämnar över gitarrfodralet och sin skrynkliga 50-lapp. **Han lämnar sitt livs stora kärlek. Som han sedan jagade i hela sitt liv. Liksom att han ville hjälpa utsatta barn. Och skaffa sig en riktig vän.**

Jan är glad att han blir infångad. Han visste att Rami var lika glad att hon är fri.

En vecka senare blir han utsläppt - mot sin vilja. Han är rädd för att bli straffad av Gänget.

Men han går till skolan och inget händer. Sedan får han höra om "vansinnesdådet". Två av gängmedlemmarna har dödat, mördats, och en är allvarligt skadad i en bilolycka.

Han förstår. Det är Rami som hållit sin del av pakten, att befria honom från sina plågoandar.

Han minns också Christer Vilhelmsson, en skolkamrat som råkade ut för en bilolycka fick en hjärnskada och återvände till barndomen.

Jan får reda på att hans kollega Hanna Aronsson i hemlighet besöker kliniken. Hon går genom förskolan. Hon erkänner att hon träffar en man. När Jan frågar om det är Ivan Rössel går hon därifrån. "Barnamördaren", Ivan den förskräcklige. Rössel var högstadielärare, ogift och utan närmare vänner. Han begick mord på flera unga män och kvinnor. Han var pyroman.

Jan berättar att han vill träffa Rami eller Maria Branker som hon kanske heter nu.

Hanna Aronsson visar hur man kan ta sig från förskolan in på kliniken genom att krypa genom en kort gång under golvet. Jan provar medan Hanna vaktar.

Han kommer in på första våningen, eller kanske det är källaren, allt verkar övergivet sedan länge.

Del 1: Ritualer 203 -

De har ett möte på Gläntan. Marie-Louise har hittat säkerhetsdörren till källaren öppen. Den ska alltid vara stängd.

Hanna erkänner för Jan att hon släppt in en man, en vän. Jan är rädd att det är Ivan Rössel. Jan får ett nytt ytterkuvert med inkommande post. Många är till Ivan Rössel. Jag läser några av dem. Jan skriver ett nytt brev till Rami - Maria Blanker.

Någon har rymt från kliniken.

Det har kommit nya direktiv från sjukhusledningen. Gläntan ska stängas om nätterna. Och ingen passage från förskolan genom källaren.

Jans granne heter V Legén. Han har en påse märkt Sankta Patricias Tvätteri.

Jan vinner hans förtroende. V Legén är pensionerad. Han arbetade många år på Sankta Patricia i tvätteriet. För hundra kronor berättar han att man kan komma in på kliniken via torkrummet i tvätteriet. På söndagarna finns där inga vakter.

Jan får svar från Rami. Hon vill att han ska hitta henne.

Han placerar sig på baksidan av kliniken och ser att utanför ett fönster på fjärde våningen hänger ett vitt tygstycke. Sjunde fönstret från höger.

På natten följer Jan Verner Legéns karta och tar sig in på fjärde våningen. Men just när han tror sig ha identifierat dörren till Ramis cell blir han upptäckt av en kvinnlig vårdare. Han måste fly men innan dess lägger han "Ängeln" i hennes brevlåda.

Senare får han kontakt med Rami via "Ängeln". Han ställer frågor och hon svarar ja eller nej genom att blinka med ljuset.

Jan träffar åter Lilian på Bills Bar. Hanna är också där. Lilian dricker för mycket. När Lilian är på toa berättar Hanna att hon tog kontakt med Ivan Rössel för Lilians skull. Hanna försöker få Ivan att avslöja vad han vet om den försvunna John Daniel som försvann efter en dans i Göteborg. John Daniel är Lilians lillebror.

Jan träffar Lilian hemma hos henne. Hennes bror kallar henne Minti eftersom hon äter så mycket minttabletter.

Rössel är psykopat, saknar förmåga att känna skuld. Han vill bara ha uppmärksamhet.

Nästa fredag när det är brandövning ska Rössel träffa Lilian, hennes bror och två vänner.

Jan träffar på en granne i tvättstugan. Denne påstår att Legén dödade en massa människor i Göteborg. Blev tokig och hamnade på Sankta Psyko. Till slut arbetade han på tvätteriet. Självsäger Legén att han hamnade där som barn för att hans mor hamnade där.

Jan läser gamla tidningsurklipp han sparar i sin dagbok från tiden med Rami. De är 15 år gamla.

"Vansinnesdåd vid Skogssjö" och dagen efter "Tredje offer hittat".

Rami höll sin pakt och stoppade "de fyras gäng". Niklas, Peter och Christer. Bara den fjärde finns kvar, Torgny Fridman. Han har en järnhandel i Nordbro där Jan växte upp.

Jan får åter kontakt med Rami via Ängeln. Han berättar om William som är son till Psykobabblaren, som Jan försökt straffa genom att gömma William. (Hans del av pakten).

Jan berättar om hur Rami ska kunna ta sig ut på fredag när det är brandövning. (Jag tror att Jan blir lurad! Det är inte Rami som tänder och släcker lampan).

Jan får reda på att 5-årige Leo rymt från sin fosterfamilj.

Jan står längst ner i sjukhuskällaren och väntar på Rami, 15 år efter flykten från Bangen.

Men det är inte hon som kommer. Det är Ivan Rössel. Jan har blivit lurad. Ut ur tvätthissen faller vårdaren Carls kropp med halsen avskuren. Efter kommer Rössel med ett rakblad i handen. I den andra har han en "Ängel".

Ivan Rössel säger att Jans kollegers avsikt var inte att prata med honom utan att mörda honom. Carl hade sålt ut honom till dem. Rössel tvingar Jan upp till den tomma förskolan och sedan tvingar han Jan att ta med honom i Jans bil. Efter några mil befaller han Jan att stanna. För att lukta annan lukt än sjukhuslukten. Och känna friheten. Han frågar om Jan känner sig ensam ibland.

Det finns ingen Alice Rami på kliniken säger Rössel. Maria Blanker är hennes syster. Rössel hade en pakt med Carl. Rössel fick läsa alla breven. Rössel har läst Jans brev till "Rami". Rössel vet allt om honom. Att han blev mobbad. Att en av mobbare har undkommit "rättvisan".

Jan fantiserar vid ratten: Nu är de på väg mot Torgny Fridman och hans järnaffär. Att välja. Hämnas eller försonas? "Den Skygge", hämnaren har blivit verklighet.

Jan säger sig veta hur det gick till då de tre andra mobbarna mördades resp. invalidiserades. Och att det var Rössel som gjorde det (370).

Jan går in i affären och får Torgny att minnas hur han och övriga Gänget (Peter Malm, Niklas Svensson och Christer Vilhelmsson) behandlade honom. Torgny säger att det var Christer Vilhelmsson som slog ihjäl Peter och Niklas. Christer var hackkycklingen i gänget som fick ta emot allt.

Det kommer in en kund. Jan släpper yxan han köpt och backar ut ur affären. Han ser Rössel köra i väg med Jans bil. Bredvid honom en fem-årig pojke. Torgny Fridmans son.

Jan ångrar allt han fantiserat om. "Fel val".

Nej i stället ska de köra mot Göteborg, vidare ut i skogen för att visa graven där Lilians bror ligger. De kommer till Trastvägen och stannar inne i skogen där vägen tar slut. Jan hittar penna och papper i dörrfacket och vill att Rössel hjälper honom att göra en karta. Jag kan inte teckna, säger Rössel. Jan ritat efter Rössels beskrivning. Var ligger graven? Rössel dikterar också en bekännelse som Jan skriver.

Sedan tar de spadarna med sig och beger sig in i skogen.

De turas om att gräva. Snart hittar Jan ett gulnat ben och sedan hela skelettet.

Plötsligt prasslar det i skogen. Det är Hanna Aronsson. Hon bär en liten viljelös kropp i famnen. Det är Leo Lundberg från förskolan. Rössel slår ner Jan med spaden. Rössel säger att det är Jan som mördat Leo och tidigare Lilians bror. Jan har till och med ritat en karta och skrivit en bekännelse. Hanna säger att Jans erkännande kan rädda Ivan Rössel från anklagelserna om mord. Men när Jan berättar att Rössel mördat en vakt under rymningen vill Hanna inte vara med längre. Leo vaknar och Jan skriker att han ska springa i väg. Rössel skär Jan i handen med sitt rakblad. Jan tar fram plastbanden han har

under tröja och lycka fånga Rössels och Jans egen hand i samma snara. De drar varandra med sig över stupets kant.

Hanna flyr hem och låser in sig. Har bara en tanke i huvudet. Hon vet ingenting om någonting.

Jan skadas svårt men överlever. Ivan Rössel är död.

Livet går vidare på förskolan. Josefin kommer dit. Har med sig sin fostermamma. Mamman frågar om handgjorda böcker som hon skrev för sin storasyster men hon fick inte ta emot dem. Hanns förstår vad hon pratar om - Jans bilderböcker. Hanna frågar: Heter du Alice Rami?

Doktor Högsmed bryter upp Jans personalskåp. Då upptäcker Alice Rami bilderböckerna i Jans skåp. Fyra sagor om ensamhet. Där finns en femte bok. Med ett foto av Jan på framsidan. Det varja som tog den bilden för länge sedan säger Alice Rami. "Vi var vänner, Jan och jag" säger hon.

Slut!

Jan intar rollen som en pålitlig barnskötare.

Gläntan har en speciell personal, en psykopat och en alkoholist.

Jan kom till Valla för att få kontakt med Rami igen - men inte bara det. Han ville arbeta med utsatta barn och få dem att må bra. (342)

Han berättar om William som är son till Psykobabblaren, som Jan försökt straffa genom att gömma William. (Hans del av pakten).

Kommunikationen via Änglarna.

Jan berättar om hur Rami ska kunna ta sig ut på fredag när det är brandövning. Då ska alla celldörrar öppnas. Jan är ensam. Han vill bara ha Rami som vän.

Snart är jakten på gång. Jan jagar i fatt Rami. Han lämnar över gitarrfodralet och sin skrynkliga 50-lapp. Han lämnar sitt livs stora kärlek. Som han sedan jagade i hela sitt liv. Liksom att han ville hjälpa utsatta barn. Och skaffa sig en riktig vän.

Jan är glad att han blir infångad. Han visste att Rami var lika glad att hon är fri. Glöm inte pakten blev Ramis sista ord till honom

Jan började arbeta på Lodjuret och den dag han såg psykologen Emma Halevi komma till dagiset var Bängen och Psykobabblaren det första han tänkte på. Det andra var pakten. Att ta hämnd på Emma Halevi för vad hon gjort Rami.

Jan står längst ner i sjukhuskällaren och väntar på Rami, 15 år efter flykten från Bängen. Men det är inte hon som kommer. Det är Ivan Rössel. Jan har blivit lurad.

Att välja. Hämnas eller försonas? "Den Skygge", hämnaren har blivit verklighet.

Varje våldsfantasi slutar på samma sätt när den blir verklig: med skräck, ånger och ensamhet (376)

Rössel mördade därför att han är ond. Han är Satans son och vill vara herre över liv och död (377)
Inte för att hade en besvärlig bakgrund som psykologerna vill.

Psykologernas samhälleliga funktion är att dölja det faktum att de finns onda människor som gör onda handlingar som av många betraktas som fasansfulla.
(Om samma problem skrevs "Himmelsdalen").

Om ensamhet, utsatthet, trofast, om än omöjlig kärlek som varar för evigt,
tillfälligheternas spel, missförstånd, förväxlingar, och kanske när allt är slut, ändå en happy end.

Pedofiler, ondska, rättspsykiatri med välmenande chefer som saknar kompetens för sitt jobb förlorat kontrollen över det.